

YİĞİTHAN'IN CESARETİ

Ayşe hatun, Oğuzhan'ın soyundan cesur, güçlü ve anaç bir anneymiş. Oğlunu savaş zamanı şehit vermiş ve birkaç güne kadar torunu Yiğithan'ı savaşa göndermeye hazırlanıyormuş. Torununa, "Cesaret ve güçlülük bizim soyumuzdan gelmekte." diye nasihat verirmiş.

Yiğithan'ın annesi Zeynep hatun çalışkan ve herkes tarafından sevilen, sayılan biriymiş. Yemekleri ve titizliğiyle bilinirmiş. Şehit eşi olmaktan gurur duyan bir anneymiş.

Yiğithan'ın dedesi Demirhan Bey, yiğit, etrafında saygı gören sözü dinlenen Oğuzhan büyüklerindenmiş. Torununa destansı savaşları hep dedesi anlatır, savaşa gidecek gençlere geçmişten gelen gelenek olan eğlenceler düzenlenir, gençler eğlenirmiş.

Bir gün eğlenceler yapılırken köylüler kurtların ve ayıların saldırısına uğramışlar. Köyün gençleri kahramanca hepsini kovalayıp öldürmüşler. Sabah uyandıklarında savaşın erken çıkacağını öğrenmişler. Hemen cepheye koşup yetişmeye çalışmışlar. Çünkü savaşı kaybetmek istemiyorlarmış. Tam aksine savaşçılar destansı bir kahramanlığa imza atarak köyelerine başarılı ve mutlu bir şekilde dönmek istiyorlarmış. Cepheye vardıklarında düşman askerleri çoktan ilerlemişler ama Yiğithan öne atılınca bütün ordunun özgüveni, şevki ve cesareti yerine gelmiş. Korkusuz bir şekilde düşmanı yenip köyelerine dönmüşler.

Yiğithan, köyelerinden Emine adında bir kızı severmiş. Evlenmeye karar vermişler, aileleri de uygun görünce düğün hazırlıklarına başlamışlar.

Düğün günü, köylünün korkulu rüyası üç başlı dev ejderha köye inmiş. Köylüler ejderhayı yakalayıp öldürmeye çalışmışlar ancak başaramamışlar, ejderhayı daha da sinirlendirmişler. Çok öfkelenen ejderha etrafa ateşler püskürterek onlara karşı koymuş ve gelini alıp kaçmış.

Yiğithan bu, durur mu? Ne pahasına olursa olsun Emine'yi kurtarmaya kararlıymış. Vakit kaybetmeden yola koyulmuş. Önce ejderhanın nerede olduğunu bulması gerekiyormuş. Bunun için arkadaşlarından yardım istemiş. Arkadaşları Yiğithan'ı yalnız bırakmamış ona yardım etmişler. Birlikte bir plan yapmışlar. Emine'yi kurtarmak için yola koyulmuşlar. Gece gündüz demeden üç başlı dev ejderhayı aramışlar.

Yiğithan en sonunda ejderhanın Emine'yi sakladığı yeri bulmuş ve gizlice köye götürmek istemiş. Bunu fark eden ejderha onları takip etmeye başlamış. Emine ve Yiğithan'ın hemen oradan uzaklaşmaları gerekiyormuş fakat Emine'nin ayağı takılınca düşmüş ve ejderha onları yakalamış. Yiğithan'ın arkadaşları hemen yardıma koşmuşlar. Ejderha çok güçlü kuvvetliymiş. Yiğithan ve arkadaşları da çok güçlü ve hiçbir şeyden korkmayan gençlermiş. Mücadele başladığında ejderha Yiğithan ve arkadaşlarını bir çırpıda yere sermiş. Fakat Yiğithan ve arkadaşları pes etmemişler. En sonunda ejderhayı yenip Emine'yi kurtarıp köyelerine dönmüşler. Köylüler onları büyük bir coşkuyla karşılamış, ziyafetler düzenlemişler.

Yiğithan ve Emine sonunda kavuşmuşlar ve kırk gün kırk gece süren bir düğünle evlenmişler. Ölünceye kadar mutlu yaşamışlar.

Köylüler bu yaşananları çocuklarına, torunlarına anlatmışlar.